

NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Veertiende jaargang nr. 1

39

februari 2019

Een muzikale groet



© Annita Beckmans

Bij het jubileum van Stin en Viviane brachten onze muzikanten hen een welverdiende serenade. Het enthousiaste spel van deze deelgroep toen moge de tolk zijn van de warme en gemeende dank van onze muziekvereniging aan alle leden van onze fanfarefamilie voor hun blijvende steun en hun onvolprezen trouw. Moge het jaar 2019 vrede, voorspoed en geluk brengen voor iedereen, en maximaal muzikaal genieten.

Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij.

Voorzitter: Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32
willyjuwet@skynet.be

Secretaris: Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41
heleen.dedobbeleer@hotmail.com

Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneaustraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35
jo.vannimmen@skynet.be

Dirigent: Jérôme Hoppe
jeromehoppe@gmail.com

Instrumenten: Jo Van Nimmen

Activiteiten: Kirsten Musch

Website: www.fanfarekester.be Webmaster: Koen De Praetere

Facebook: <https://www.facebook.com/www.fanfarekester.be>

Repetitielokaal: Jagershof, Bruneaustraat 36, 1755 Kester

Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960

BICC KREDBEBB

NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392

Eindredactie en
 verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, voorzitter.

 Inhoud van nummer **39**, het eerste nummer van de veertiende jaargang:

Een muzikale groet	blz. 1
Colofon	blz. 2
De 14 ^{de} jaargang	blz. 3
Monumenten van mijn dorp	blz. 4
De school gaat digitaal...	blz. 5
Kester te boek	blz. 6 - 7
Jubileren	blz. 8 - 9
Afscheid nemen	blz. 10 - 11
Anne-Mie zingt	blz. 12
Uit de agenda	blz. 12 – 13
Op de agenda	blz. 14
Onze sponsors	blz. 15
De Fransen toer op	blz. 16

**Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken.
 Schenk hen een abonnement (€ 5,-) en ze komen nog dichterbij! Ook op
 deze wijze steunt u onze muziekmaatschappij. Waarvoor oprechte dank!**

De veertiende jaargang

Wanneer dit nieuwe nummer in uw handen ligt zijn de vele wensen die met alle geliefden en gekenden werden uitgewisseld tijdens het eindejaar, wellicht al netjes opgeborgen in uw mooiste juwelendoosjes. Daaruit zullen ze dag na dag geplukt kunnen worden om al die beloofde gezondheid, die voorspoed, dat geluk, ook waar te maken in het nieuwe jaar. Voor elkeen zijn ze immers van groot belang, in de eerste plaats om ze te ontvangen, om te weten dat men vrienden telt, dat zij achter ons staan, dat men op hen kan rekenen wanneer het nodig of nuttig zal zijn.

Ook voor onze muziekvereniging zijn die vrienden en kennissen belangrijk, zij die samen onze achterban vormen, de ruggensteun bij al wat wij plannen en trachten te verwezenlijken. Levensnoodzakelijk is die achterban. Een harmonie kan wel bestaan voor zijn spelende leden, en adem vinden in repetities en optredens, maar zonder een klankbord hebben die vormen van actie weinig zin. Bijna 175 jaar reeds bestaat onze fanfare, niet alleen voor zijn muzikanten, maar zeker ook voor het dorp en zijn inwoners. Bij processies of feesten allerhande hebben muzikanten een publiek nodig, een publiek hun goedgezind, luisterbereid, dansend of juichend, meelevend met de geboden muziek, blij, ontroerd.

Daarom zijn we gewoon blij en bovendien uiterst fier vandaag te kunnen starten met de veertiende jaargang van ons contactblad. Al die tijd werd getracht de harmonie, haar muzikanten en hun dorp, dichter bijeen te brengen. Kijkt ook u uit naar het volgende nummer, het 39^{ste} al, naar de informatie over het doen en laten van uw muziekvereniging, naar de bijdragen over het verleden van dorp en samenleving, over wie de voorbije weken kon jubelen of rouwen moest? Nooit getrouwer werd het verleden in kaart gebracht en het heden nooit veiliger (en kleurrijker) geborgen voor wie, op een rustig moment, de jongste Kesterse jaren wil herbeleven. Want gekoesterd worden onze *Naklanken*, daar getuigen velen van! En dat willen we graag zo houden, nog vele nummers lang.

Willy



© Annita Beeckmans

Een naklank uit Herne voor Viviane en Stin

Monumenten van mijn dorp...



Victor De Doncker (1893-1918)



Emiel Timmermans (1883-1914)

Rond of op 11 november hoort er traditioneel een wake bij het monument voor de oudstrijders van de beide wereldoorlogen. Ook dit jaar, nu op de vooravond van 11 november, werd de herdenking van de inzet van hen en van zovelen tijdens de harde oorlogsjaren, ondanks de winterkoude, plechtig en warmhartig, op indrukwekkende wijze beleefd. Met passend woord en bijhorende muziek werd hulde gebracht en dank uitgesproken.

Ooit hadden Victor De Doncker en Emiel Timmermans een straat op hun naam in hun dorp, nu de Cypriaan Verhavertstraat resp. de Raoul Merckxstraat. De tijden veranderden, onstuitbaar, met een waas van vergetelheid het verglijdend verleden toedekkend.

Vandaag echter willen we ze beide op bijzondere wijze eren, als **monumenten van ons dorp**, opdat niemand ooit vergeten zou dat zij voor onze vrede hun jonge leven moesten geven. Samen met hen eren we allen die onder het oorlogsgeweld geleden hebben, soms tot in het offer van hun leven.

**‘Ze streden en leden zo dapper voor ons,
Ze wezen vereeuwigd in hardsteen of brons’**

De school gaat digitaal.....

Dat onze Dorpsschool een eigen schoolblad bezit, sinds 17 jaren trouwens, werd in onze Naklanken reeds herhaaldelijk belicht. Maar, verrassing!, in oktober jl. bracht zij haar schoolblad digitaal uit, uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd, en dat alles vrolijk in kleur, zoals de huidige technologie het toelaat. Het oogt zoveel vrolijker dan het grijze blad van vroeger, de tekeningen van de kinderen spreken zoveel directer aan, en het leest des te vlotter. De inspanningen voor de redactie zijn wellicht dezelfde, maar het resultaat geeft haar en de lezer zoveel meer voldoening! Felicitaties horen hier in overvloed verwoord te worden! En inmiddels is het decembernummer reeds alle lof voor het vorige nummer komen bevestigen!



Kester te boek

Het Oude Land van Edingen en Omliggende

“Met een speciale uitgave neemt Het Oude Land van Edingen en Omliggende afscheid van haar trouwe lezers. Een gebrek aan jonge medewerkers, het verdwijnen van oude abonnees en de hoge financiële kosten verplichten het bestuur en de redactie tot het nemen van deze beslissing. Hun verhaal duurde net geen veertig jaar”

Met deze pijnlijke boodschap werd op 16 mei 2012 duidelijk gemaakt dat een voor onze streek uitzonderlijk tijdschrift definitief werd afgesloten. Op 30 maart 1973 werd het tijdschrift opgericht op initiatief van pater August Roeykens. Op die dag immers nodigde pater Roeykens een krans geïnteresseerden uit in het Kapucijnenklooster van Edingen om voor de zuidelijke westhoek van Brabant een geschiedkundige en heemkundige kring te stichten enigszins naar het model van en alleszins in samenwerking met de Masius-kring van Lennik. Tot zijn overlijden, op 30 mei 1979 zou hij de voortrekker zijn en blijven, die achter de schermen het bestuur bijstond en inspireerde.

Haast vier decennia lang zou het tijdschrift van de kring een schat aan artikelen over onze streek publiceren, geschreven door de meest deskundige pennen uit de streek, een schat die we vandaag nog steeds koesteren en, wanneer nodig of mogelijk, ter hand nemen. Het is onbegonnen werk in onze *Naklanken* een compleet overzicht te geven. Toch een poging om een breed beeld te schetsen en het belang te onderstrepen van zoveel studies en aandachtspunten.



Titelblad van eerste nummer 1989

In 1976 reeds doorbladerde Jozef Vrancken het aloude register van de Confrerie van het Scapulier uit 1654, dat ook vandaag nog in de pastorie van Kester wordt bewaard. Zoveel Kesterse voorouders worden er in vermeld, een rijke bron van informatie voor wie op zoek is naar stamgenoten uit vorige eeuwen.



© Dia R. Duwijn

Drievuldigheidsprocessie 1976

Het tijdschrift heeft in de zeventiger jaren ook aandacht voor de dichtkunst van Frans Vannijvel en van Eddy Ots. Met Josiane Devuyt op de voorpagina brengt het een relaas over de hoogdagen van de Kesterse Pajotten volksfeesten van 1975. Een schitterend moment wordt uitgebreid in beeld genomen in 1978: op 26 februari 1978 houdt Jean Dedoncker een tafelrede bij de viering van het feit dat hij, inmiddels voorzitter, reeds meer dan 50 jaar lid is van het paardenvolk van Kester. Een historisch document, met pittige details over de tijd van toen, werd aldus bewaard!

Van nummer tot nummer haast vinden we ons dorp terug met een of andere toelichting. De beschrijvende inventaris van het Van Reepinghenhuisje, van de hand van Guy Ballet, roept een vervlogen tijd op, met warmte en heimwee. Er werd ons in 1989 verteld hoe anno 1810 een fusie van Kester en Leerbeek op het nippertje is misgelopen. En we krijgen herhaaldelijk een beeld van het molenbestand in het Oude Land van Edingen. De Kestermolen (Molen te Tomberg) en de molen van de Vierbergen hebben er hun plaats.

Geregeld sieren foto's van Kester voor- of achterblad van het tijdschrift. Het Kruis op de Heide, ons geodetisch punt ofte de IJzeren Man of de Sint-Martinuskerk (anno 1911) mochten gezien worden in de ganse streek. Nelly François zocht en vond een bakhuis in de Berghomstraat of een vergeten waterput, en zorgde voor een heerlijke foto. Maar er kwamen ook ernstige studies, zoals, in 1987, een ruim werkstuk over de Kesterse nederzetting uit de IJzertijd van de hand van Paul Strobbe.

Deze Kesterse invalshoeken kaderden uiteraard in het bredere panorama van de geschiedenis van het Oude Land van Edingen, zodat het wel en wee van eeuwen leven en werken, oorlog en vrede, voldoende stof tot studie en lectuur kon zorgen.

Jubileren... met diamanten!



Op 27 oktober 2018 vierden **Pierre en Agnes Van Schepdael** in de feestzaal Ter Heide te Kester hun diamanten bruiloft te midden vele vrienden en genodigden. Immers, op 2 oktober 1958 waren ze getrouwd 'voor de wet' en de volgende dag voor pastoor De Beukeleer. Ook Berchom en Holland werden aldus voor de volgende decennia in de echt verbonden. De stille Hollandstraat werd hun thuisbasis, waar het landelijke boerenleven met hart en ziel werd beleefd. Het Gild van 't Paardenvolk was er thuis, vond er dagelijkse hulp en bovendien een toegewijde voorzitter. Rusten was er amper bij, want ook voor het natuurbehoud heeft de Heer van alle leven mensenhanden nodig! Namens 'uw' fanfare, Agnes en Pierre, immense dank en warme gelukwensen voor heden en voor de wenkende toekomst!

... en met goud!

Voor **Julien Schelck en Greta Huwaert** was 12 oktober 1968 de dag van de afvaart voor een gouden reis. En het zou een succesverhaal worden op de onvoorspelbare deiningen van het familiale en sociale leven. Het werd bovendien een boeiend Gooiks verhaal, stevig gebouwd op het leven van de oudste AD Delhaize-vestiging van de verste regio. Op 25 november 1998, alweer een jubileum om te koesteren, al lijkt het pas gisteren te zijn geschied, openden zij hun nieuwe vestiging, voor het wekelijks bezoek van velen. In dat verhaal mochten ook bestaan en bloei van de Kesterse harmonie een voor haar belangrijke rol spelen. Voor al hun steun en hun enthousiaste belangstelling der jongste jaren zijn bestuur en muzikanten u, Greta en Julien, onzeglijk dankbaar.





Een **gouden bruiloft** was er ook voor **Augustin Musch en Viviane Heuwelx**. Op 16 oktober 1968 waren ze getrouwd en op zaterdag 20 oktober 2018 vierden ze de 50ste verjaardag van die grote stap in de Egelantier te Herne, te midden hun grote familie en vele vrienden. Omdat Viviane en Stin sinds vele jaren onverbrekelijk deel uitmaken van onze muziekvereniging, waren ook onze muzikanten ‘en masse’ present om de jubilarissen met blije klank te danken en te huldigen. Maar tevens was die hulde een Kesterse hommage voor hun brede inzet in de dorpse gemeenschap, onder diverse vormen, steeds met volle overtuiging, meestal in stilte en discretie. Voor menig ziekenvervoer, voor aandacht en zorg voor ‘stille wegen’, voor een rustige babbel, voor overheerlijke spaghettisaus, Stin woonde op het juiste adres. Voor de politieke dienstbaarheid, voor parochie en kerkzorg, voor de dorpschool, voor ‘Ons Huis’ en recent voor het boeiende caféverleden van Kester, hetzelfde adres, maar dan voor Viviane. Terecht zou aan beide de titel van **‘ereburger van Kester’** mogen toegekend worden, zoals onze voorzitter suggereerde tijdens zijn laudatie te Herne. Alvast vele en warme gelukwensen aan de jubilarissen en een gemeente verbintenis voor nog vele jaren van inzet en samenwerking!

Afscheid nemen...



Geboren te Kester op 28 april 1936 is **Henri Van Rossom**, echtgenoot van Marcella De Tré, te Halle overleden op 2 december 2018. Als maker van stevige metselwerken en als gepassioneerd duivenliefhebber was hij gekend in de ruime buurt. Zoals zovelen van zijn generatie muzikaal opgeleid door de meesters Merckx en De Leener in de dorpschool, werd hij, samen met zijn broer Georges (° 29.04.1937), ooit spelend lid van onze Kesterse fanfare. De groepsfoto in *Naklanken 36* (p. 7) getuigt nog hiervan. Dat enkele dagen na hem ook zijn broer **Georges** stierf, raakt onze harmonie zeer hard. Aan de ganse familie Van Rossom verzekeren wij ons oprecht medeleven en de belofte geen van beide ooit te vergeten!

Op zaterdag 20 oktober 2018 overleed thuis te Bellingen **Sabrina Van Roy**, echtgenote van Jan Avau, fiere mama van Lisse, te Halle geboren op 4 maart 1971. Haar afscheidsviering had plaats in de Sint-Martinuskerk van Pepingen op zaterdag 27 oktober.

*Al een lange tijd zijn wij je kwijt,
Je was er wel en ook weer niet.
Vaak deed ons dat veel verdriet.
Je ging steeds verder van ons vandaan,
Tenslotte moesten wij je laten gaan.*

Onze muziekmaatschappij leeft intens mee met het gezin en de familie van Sabrina en wenst eenieder echte troost te vinden in de mooie herinneringen van een gelukkig leven met haar.





Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U, zijn woorden van Augustinus. Zij vertolken ons aller gevoel wanneer wij afscheid nemen van **Paul Vannijvel**, echtgenoot van Celine Kestens, te Kester geboren op 17 augustus 1938, en thuis in alle stilte overleden op donderdag 19 januari 2019.

Paul was een discrete maar centrale figuur in het dorpsleven van Kester, in parochie en kerkelijk gebeuren. Paul, zijn gezin en zijn familie waren er steeds nauw bij betrokken. Ooit waren de zaalzangers een boeiend verhaal voor kerk en dorp. Medestichter en penningmeester was Paul. Later werd hij zelfs een eenmanskoor wanneer hij zijn sonore stem liet galmen in de vertrouwde Sint-Martinuskerk. Zoveel herinneringen gaan met Paul mee en volgen het beeld dat elkeen van hem bewaart. De ganse fanfare-familie zullen ze koesteren, blijvend en met warme genegenheid voor wie hij achterlaat.



En toch was het, zij even maar, een witte Kerst(ochtend) in 2018!



Anne –Mie De Doncker zingt...

Dat weten we al lang. Jaren opleiding aan de Gooikse muziekacademie en zoveel zangprestaties hebben er ons inmiddels van overtuigd dat zij, naast haar tenorsaxofoon, nog een verheugend zangtalent koesterde en ontwikkeld heeft. Zelfs buiten Kester weet men het. In november jl. zong zij in De Plotter te Ternat mee in de opera 'De Draad', een opera waarin hoop en wanhoop, liefde en dood, het oorlogsdrama van een eeuw geleden belichtte. Overbekende melodieën hebben van dit operaoptreden een krans van zangpareltjes gemaakt, waarvan zangers en luisteraars konden genieten. Wanneer nog eens een recital in eigen kring?

Uit de agenda

Het eetfestijn, **'t Eten van 't muziek**, op zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018, werd, naar jaarlijkse gewoonte, alweer een gezellige ontmoeting van en voor die talrijke sympathisanten van onze muziekmaatschappij. Zoals de vorige jaren ook leverde de keuken prima werk, was de bediening vlot, en, dankzij de vele helpende handen, waren bar en desserthoek immer bij de les. Geen klachten werden gehoord, enkel het steeds weerkerend 'tot volgend jaar', en zelfs 'waarom niet elke maand hetzelfde aanbod?' Datzelfde aanbod mag men alleszins verhoppen voor zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019... en zeker met deze glunderende glimlach!



11 november en Kerstmis



© Karl Desmet (voor Heemkundige Kring Gooik)

Onder de hoge glasramen van de Sint-Martinuskerk werd op zaterdagavond **10 november** 2018 hulde gebracht aan de oud-strijders van de beide wereldoorlogen en aan allen die onder het oorlogsgeweld hebben geleden. Ondanks de kille koude was men er met velen om te gedenken, in het bijzonder de beide gesneuvelden Victor De Doncker en Emiel Timmermans, in dit nummer reeds betiteld als ‘monumenten van ons dorp’. Met woord en muziek, woorden van Michel Doomst, Jean-Paul De Loecker en de schooljeugd van de Kesterse Dorpsschool, muziek van de eigen Koninklijke Fanfare Sint-Martinus en een viertal pipers, werd het een aangrijpende hulde, afgesloten met de traditionele Last Post van Marjolijn Deridder.

Achter diezelfde hoge glasramen mochten we op 23 december opnieuw **Kerstmis vieren**, in een eucharistieviering opgeluisterd door de muzikanten van dezelfde harmonie. De muzikanten waren talrijk en ook de kerkgangers verheugden zich in een hernieuwd Kerstfeest na de stilte van vorig jaar. Met stemmige nummers als *White Christmas*, *Christmas night*, *Sint Florean Chorale* en *All I want for Christmas is you*, herleefde het gekende warme gevoel eigen aan die dagen. En er was nog meer goed nieuws: ook op Paaszondag 2019 worden onze muzikanten verwacht om de viering op deze Hoogdag een prettige muzikale omkadering te geven. Dank u, pater Koen!

Op de agenda

Een overvolle agenda dienen we niet op de tafel te leggen om onze muzikanten te motiveren of onder druk te zetten. Voor we in juni ons veertigste Naklanken-nummer afleveren zijn er amper twee hoogdagen te noemen: **het lenteconcert** en **de kermisdagen**. Maar het zijn dan wel hoge hoogdagen!

Het Lenteconcert 2019 roept nu al de vele muzikliefhebbers uit Kester en omgeving op om voor **zaterdag 23 maart** een plaatsje te reserveren in de **Zaal 't Jagershof, Bruneastraat 36 te Kester**. Als thema voor dit jaar werd inspiratie gezocht bij onze zuiderburen. De Franse muziek en het Franse chanson bieden een rijke schatkamer aan heerlijke avondvullende werkstukken. Dirigent en muzikanten zijn al maanden aan de slag, ijverige repetities lang, met een veelbelovend menu. Zij gingen voor hun publiek vol overgave **De Fransen toer op...** Het menu wordt uiteraard slechts op de feestavond kenbaar gemaakt, maar iedereen zal een fijne muziekavond opgediend krijgen. De flyer op de achterzijde van dit nummer van *Naklanken* geeft nu reeds de nodige en nuttige informatie, in afwachting dat de formele uitnodigingen zullen rondgestuurd worden.

Kermis Kester krijgt dit jaar een late versie. Pas op **zondag 16 juni** wordt het dorp op kermistemperatuur gebracht, met een aanloop in de week voordien van molens, tuigen en kramen allerhande. Op zondagmorgen 16 juni staat de wekker het vroegst voor al wie de H. Drievuldigheidsprocessie wil beleven, het Kestergewoud rond, voor al wie uitkijkt naar de paardenoptocht van dier en ruiter. De uittocht van de processie wordt muzikaal begeleid door de muzikanten, tot kwelling van mogelijke late slapers. Vooral de trommelaars worden tot ver buiten het dorp gehoord.

Wanneer de 'kleine' processie zich vormt, zijn de muzikanten alweer paraat om, inderdaad naar eeuwenoude traditie, de paardenprocessie tegemoet te gaan, kleurrijk omringd door de vele parochiale groepen. Dit is het moment waarop het dorp naar buiten komt, met respect voor een generatieoude gewoonte, in eerbied voor een verhaal dat onze ouders en voorouders ons hebben doorverteld.

Hernieuwing van de steun

Het bestuur van onze harmonie wil danken al diegenen die nu reeds hun jaarlijkse bijdrage voor 2019, hun abonnement, steungeld of sponsoring, hebben geleverd. Dank ook aan alle sympathisanten die dit jaar opnieuw bereid zullen zijn financieel te steunen en aldus de gewenste bloei en groei van de muziekvereniging te verzekeren. Een storting op de bankrekening van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester BE73 4295 1005 9960 is voor velen eenvoudig, ook voor onze administratie... Maar een bezoekje om dit te regelen is nooit uitgesloten en, toegegeven, doorgaans zeer gezellig. Allezins dank aan allen!

Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiërende overheden: **Provincie Vlaams-Brabant** en **Gemeente Gooik**
 De **parochie Sint-Martinus Kester**, het **Gild van het Paardenvolk Kester** en
OKRA–Trefpunt Kester - Michel Doomst, burgemeester
Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge - **Inge Jacobs** - Heidestraat 9, Kester
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)
Bloemen 't Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik
n.v. Olympia – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23)
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg..... ()
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Eva en Bruno Janssens – Stoffels, Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester
Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - **Rufin Minner**, 1760 Roosdaal
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - **Jos Walravens** – Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, 1755 Kester
Nicolas Vankeerberghen – Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringkantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32)
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)
Jos De Geyter – tuinonderhoud...- Kester, Patattestraat 46A (054/246473)
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Albert (†) en Augusta Vanrompaey – Musch, Leopoldlaan 82, 9500 Ophasselt
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)
't Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de vele abonnees van onze *Naklanken*, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!

Concert Fanfare Kester

DE FRANSEN TOER OP



23 maart 2019

Jagershof

Kester

Deuren 19u30

Aanvang 20u

VVK: €7

Kassa: €10

Kinderen -12j gratis



VU: Willy Juwet -

Patattestraat 15, 1755 Kester